

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Ik zal op je letten**

“Je bent niet verweesd en je zal Mij op je weg vinden. Niet onmiddellijk misschien - hoewel dat natuurlijk wel kan - maar je zal Mij ervaren en sommigen zullen Mij zien, sommigen zullen door Mij getroost worden.

Weet, als je met deze boeken in contact gekomen bent, dat het Mijn wens is geweest, en het is ook Mijn streven om je daar steeds meer in te betrekken.

Weet dus dat je niet alleen bent. In je leven zal Ik op je letten, je zal gezien worden door Mij en gevolgd worden door Mij, tenzij je dat zelf niet zou willen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 11: ‘De spanning van vrede’) © Mayil.com